

HIJ IS DAAR HET KONINGSKIND

Een ster stond boven Bethlehem
Wees iedereen de weg
Naar 't kind dat in een kribbetje
te rusten was gelegd

**Hij is daar 't Koningskind
Dat z'n liefde geeft
En vraagt of u voor Hem in 't hart nog
Een plaatsje over heeft**

De herders uit hun slaap gewekt
En door de ster verblind
Die vonden in een kille stal
Het kleine Koningskind

**Hij is daar 't Koningskind
Dat z'n liefde geeft
En vraagt of u voor Hem in 't hart nog
Een plaatsje over heeft**

Ze knielden neer bij 't kribbetje
En offerde een lam
Aan het Kind dat voor het mensenheil
op deze aarde kwam

**Hij is daar 't Koningskind
Dat z'n liefde geeft
En vraagt of u voor Hem in 't hart nog
Een plaatsje over heeft**